

Persoonlijk | ANJA

Beroep:
radiopresentatrice
Woonplaats:
Antwerpen



Wekelijks wandelen we met een bekende Antwerpenaar langs plekken in de stad die voor hem of haar een bijzondere betekenis hebben.

Tekst:
Dominique Piedfort

Foto's:
Frederik Beyens



“De stad is mijn dorp geworden”

“Dit is mijn thuis”, zegt Anja Daems (46) op het einde van een wandeling door Antwerpen. Dat is niet vanzelfsprekend. De ‘madame’ van Radio 2 groeide op in Geel, de barmhartige stad uit de Zuiderkempen. “Ik ben van Geel”, zegt ze zelf ook nog altijd. Dan blijf je toch voor eeuwig iemand van den buiten? Niet dus. Dat blijkt uit deze aflevering van *Persoonlijk Antwerpen*.

■ Zalig genieten bij de kapper

Onze plaats van afspraak ligt in de Kasteelpleinstraat bij Wakko. In het kapsalon van Peter Platel komt wel meer bekend volk over de vloer. Dankzij het tv-programma *De heren maken de man* is de man zelf een BV geworden. Bovendien is het een kapper die knippen koppelt aan zingeving en gezond leven. Is deze plek daarom een favoriete biotoop voor een vrouw als Anja Daems?

“Dat weet ik niet, hier komen ook veel mannen, hoor”, opent ze het gesprek. “Peter is wel een speciale mens. Ik zeg vaak tegen Peter dat ik een beetje schrik van hem heb. Hij gaat heel erg uit van hoe je bent als mens. De eerste keer dat ik hier kwam, had ik een papiertje bij. Daarop stond hoe ik mijn kapsel wilde. Dat scheurde hij meteen kapot en gooide het in de prullenmand. Hij gaf me wel het ideale kapsel dat bij me paste. Sindsdien heb ik veel respect voor hem.”

Helaas lijkt hij niet in de zaak aanwezig die dag. Het is er opvallend rustig. De beelden zijn typisch. Denk aan vrouwen onder de shampoo met gesloten ogen.

Kapsalons blijven nu eenmaal kleine, heilige plekken van pure ontspanning, toch? “Ja, ik zou hier elke keer in slaap kunnen vallen. Spijtig dat ik hier niet langer kan blijven zitten. (lacht) Niet om te roddelen, hoor. Ik babbel in een kapsalon liever wat over het leven of over de filosofie die Peter heeft. Het is echt een heel fijne mens. Ook daarom kom ik hier zo graag.”

■ Op kot in de Nationalestraat

Van de Kasteelpleinstraat gaat het naar de Nationalestraat. Het modehart van de stad ligt slechts op wandelafstand. Maar toen Anja in de jaren tachtig de straat leerde kennen, was daar van haute couture nog lang geen sprake.

“Ik heb daar op kot gezeten. Ik studeerde eerst Toegepaste Communicatie aan het Provinciaal Hoger Instituut in de Quellinstraat. Daarna ben ik naar het Conservatorium getrokken voor de opleiding voordracht en welsprekendheid. Eigenlijk heb ik in de Nationalestraat nog lange tijd gewoond: een jaar of tien, geloof ik. Ook nog even toen ik al werkte. Daar ontmoette ik mijn beste vrienden. Ann Swartenbroeckx woonde er nog even. Ik leerde er ook sommige acteurs van De Roovers kennen (*theatergezelschap met onder anderen Robbie Cleiren en Sara De Bosschere, red.*). Ik woonde er nog een tijd samen met een vriendin die op een bepaald moment de wereld ging rondreizen. Ze is uiteindelijk in Indië terechtgekomen. Ik herinner me vooral de vele feestjes, in een gebouw dat inmiddels helemaal verbouwd is.”

Bij aankomst blijkt welk gebouw Anja bedoelt. Ze wijst naar een pand achter het ModeMuseum richting Groenplaats. Daarbij blikte ze even opzij naar de Theodoor Van Rijswijckplaats. “Ik weet nog dat ik hier eens ging wandelen met mijn kat aan een leiband. Ik woonde toen nog maar pas in Antwerpen. Hier liet ik de kat even los. Natuurlijk klom ze in een boom. En daar stond ik dan, beneden met mijn leiband. Het is zo’n stom voorval dat ik het nooit zal vergeten. Net zoals die eerste nacht in de Nationalestraat. Toen ik niet kon sla-

“Ik heb tien jaar in de Nationalestraat gewoond. Ik ontmoette er mijn beste vrienden”



LOCATIE 1
Kapper Wakko
Kasteelplein-
straat