



NIEUWS EN REPORTAGES

BESTE/SLECHTSTE KAPPER

3 december 2012 — door [Joost Depotter](#) & [Lise Beirinckx](#)

editie 522

categorie nieuws en reportages

Haar is belangrijk en probeer dat niet te ontkennen. Ook voor mannen volstaat de tondeuse van de mama vaak niet meer, noch het smakeloos geknoei van die dorpskapster, die haar eigen kruin vooral ziet als hét middel bij uitstek om zo veel mogelijk tinten paars aan te prijzen. Wij testten voor u de Gentse kappers. Sommige zijn top, andere salons verlaat je steevast met een natte otter op je kop.

Mag het vooral niet te veel kosten, dan breng je best eens een bezoekje aan de **kappersschool**. Deze ligt in de Godshuizenlaan, vlakbij de Bijloke. Hier is het altijd een beetje Russische roulette. Ofwel tref je een natuurtaent en wordt je haar verdomd goed geknipt, ofwel wijst het noodlot je een notoire bisser toe, voor wie zelfs de wasbeurt al een hele opgave is. Gelukkig zijn er altijd nog de leerkrachten om mogelijke schade te beperken. *Are you feeling lucky, punk?*

Ook goedkoop zijn de **Turkse barbiers**, maar wees hier — vooral als man — steeds op je hoede. Wanneer ze je vragen of je een hanenkam wil, denk dan niet dat ze maar wat met je aan het dollen zijn. Ook wat gel betreft, wordt een ander metrisch systeem gehanteerd.

Gentser dan coiffeur **Rasschaert & zoon** kan niet. In dit gezellige en spotgoedkope mannenkapsalon in de Lammerstraat is geen plaats voor metroseksualiteit of gesofistikeerde haarkunst. Twee venten met getrimde baarden nemen je hoofd hier gewoon, simpel en efficiënt onder handen. Heb je geen plat Gents accent, houd dan best gewoon je mond, zak wat achterover en luister het geanimeerd gesprek tussen beide potige types af. Hun favoriete onderwerp is baanwielrennen in het Kuipke en de sportieve prestaties van de Buffalo's. Bij het buitengaan heb je steevast het gevoel dat mensen je aanstaren omdat je nieuwe kapsel uit de toon valt, maar in feite is je nieuwe tooi gewoon saaitjes, *casual* en misschien een beetje scheef. Ervaringsdeskundige Tobe getuigt: "Ik moest van mijn lief een andere kapper zoeken. Het was zij of de kapper. En ondanks de gezelligheid van deze coiffeur had ze wel een beetje gelijk, de tondeuse hanteren ze alsof ze houthakkers waren."

Een andere goedkope mannenkapper is **Ronny's coiffure** in de Ottergemsesteenweg. Ronny is een vrij gewone man die het zijn klanten ten stelligste afraadt om ooit te trouwen. Hij spreekt uit ervaring en wie daarop doorvraagt, krijgt een mooi verhaal over liefde, bedrog, hartstocht, kinderen, *living-together-while-divorced* en andere kleinmenselijke kantjes.

Een echte aanrader is **Kapper Kaprijke** in de Sint-Niklaasstraat, al was het maar voor het heerlijk vintage ogende interieur. De kappersstoelen lijken rechtstreeks uit een Franse film geplukt en het geheel is afgewerkt met een interessante verzameling sanseveria's. Het personeel is er bovendien bijzonder vriendelijk, zo worden meisjes er steevast

	GOSSIP	METROSEXUALITEIT	SNIT / SNELHEID	INTERIEUR	PRIJS
 KAPPERSCHOOL	2	7	1	0	10
 TURKSE BARBIER	5	0	3	8	9
 RASSCHAERT&ZOOM	9	0	2	8	9
 Ronny's Coiffure	9	1	7	5	8
 KAPSALON KAPRIJKE	6	5	8	10	6
 WASBAR GENT	4	7	7	9	5
 BAR BIER	8	5	7	9	4
 WAKKO HAIRDRESSERS	6	10	9	10	3
 DE CLIËNT	3	8	9	3	1

© Michiel Geldof

ARTIKELS UIT SCHAMPER 522

Publicatiedatum: 3 december 2012

[Bekijk Schamper 522 op Issuu](#)[Daniël Termont](#)[Quota are a girl's best friend](#)[Straffe zielen, die topsportstudenten](#)[Wetenschap door het volk](#)[Gif beïnvloedt het hart](#)[En Roodkapje leefde nog lang en \(on\)gelukkig](#)[Jake Bugg, niet zomaar een broekventje](#)

meer

BESTE ARTIKELS

1. [Pools en Tsjechisch afgeschapt aan UGent](#)
2. [Afbrokkelend UGent?](#)
3. [AA Gent makkelijk voorbij OHL](#)

facebook



Schamper

Like

3,442 people like Schamper.



Facebook social plugin

gecomplimenteerd met hun superbe haarstructuur en wordt de koffie er al eens vergezeld door een chocotoff. De kwaliteit van de kapbeurt durft jammer genoeg al eens te variëren afhankelijk van de persoon die je onder handen neemt. Maar niet gevreesd: er wordt op afspraak gewerkt en ze aanvaarden verzoekjes.

Wil je echt een *speciale*, probeer dan de **Wasbar**. In deze wasserette voor hipsters wordt ook gekamd en geknipt. De **Bar-Bier** levert wat de woordspeling belooft: een café waar ze je haar knippen. Heerlijk concept, maar verdacht vaak gesloten, zeker tijdens de café-uren. De coolste kapper in Gent is de **Wakko**, al is een van de twee kappers wel extreem verwijfd. Met een flairbon op zak blijft de **Cliënt** een aanrader, maar zonder bon toch te duur voor de gemiddelde studentenportefeuille.

In totaal gaven 3 mensen dit artikel een gemiddelde van 5 hartjes. En jij?

Aanbevelen 9 personen raden dit aan.