

KAPSALON WAKKO



ZO WILD ALS JE MAAR WILT

Met een naam als *Wakko* verwacht je natuurlijk een allesbehalve braaf kapsalon, maar toch kun je bij Peter Platel ook voor een doordeweekse brushing terecht. Al gaat hij zélf liever een stapje verder...

Bijna tien jaar geleden opende Peter Platel zijn trendy kapsalon in de St.Rochusstraat, vlak tegenover het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Aanvankelijk nam het funky ingerichte salon slechts één ruimte in beslag, maar na een tijdje werd ook het buurhuis ingepalmd. Daar vind je nu onder meer extravagante feestkleding, schoenen, laarzen - voorzien van soms wel 20 centimeter hoge plateauzolen - en pruiken in allerlei soorten en maten, gaande van een klassiek pagekopje tot een blauw gevaarte waar zelfs Marge Simpson zich niet voor hoeft te schamen.

Wie koopt of huurt zulke spullen eigenlijk? **Peter Platel:** 'Voornamelijk drag-queens natuurlijk, maar ik heb ook vrouwelijke klanten met grote voeten - eentje heeft zelfs maatje 45 - die ook wel eens op hoge hakken willen lopen. Mijn schoeisel importeer ik uit New York en Barcelona. De kleding ontwerp ik zelf en laat ik vervolgens naaien door twee medewerkers. Ik doe dat graag en weet heel goed wat ik wil, omdat ik zelf ook drag-optredens verzorg onder de naam Bang Bang LaDesh.'

CHARLIE'S ANGELS

Terug in het kapsalon, treffen we enkele dames die er allesbehalve extravagant uitzien. **Peter Platel:** 'De meeste klanten die ik hier over de vloer krijg, willen

inderdaad een trendy, flashy kapsel, maar ik doe ook meer klassieke kapsels - al schrikken de soms wat wild aandoende etalages toch misschien wat mensen af. Ook doen we opnieuw meer brushings. Dat heeft alles te maken met de comeback van de jaren '80 en de film *Charlie's Angels*; die kapsels vragen meer aandacht en onderhoud. Toch willen de meeste klanten nog steeds een kapsel waar ze achteraf thuis niets meer aan hoeven te doen. Zij komen nog liever een keertje extra terug voor een knipbeurt dan te veel tijd door te moeten brengen voor de badkamerspiegel, gewapend met stylingfoam en föhn.'

Het overgrote deel van zijn bezoekers bestaat dan ook uit zogenaamd 'knipcliënteel', dat elke 6 tot 8 weken terugkomt en waarvan het merendeel droog geknipt wordt - een speciale techniek waar *Wakko* beroemd mee is geworden. Andere specialiteiten zijn haarverlengingen, dreadlocks (met echt of synthetisch haar) en kleuringen, gaande van klassieke mènchen tot funky en flashy. Je kunt zelf een foto meebrengen van het kapsel van je dromen, of Peter om suggesties vragen - ideeën heeft hij meer dan genoeg!

PARTY TIME!

Maar uiteraard kun je hier ook voor de meest bijzonde-

re feestkapsels terecht, want een fijne party gaat Peter beslist niet uit de weg. Of je je haar nu wil opsteken of opvrolijken met ingevlochten - al dan niet kleurige - lokken, bijna alles is mogelijk. Wat vindt hij zelf het leukste om te doen: mensen voorzien van een nieuw kapsel of optreden als drag-queen? **Peter Platel:** 'Dat vraagt iedereen, maar voor mij is het juist de combinatie die het zo boeiend maakt. Doordat ik overdag moet werken, blijf ik 's nachts niet te lang in een club plakken en omgekeerd maak ik in het kapsalon ook geen overuren meer. De laatste tijd ben ik ook stukken gezonder gaan leven: zo veel mogelijk slapen, goed eten, weinig alcohol, geen sigaretten meer. En ik sport natuurlijk - al heb ik eigenlijk zo al voldoende beweging en spring ik vooral 's nachts méér dan genoeg.' (lacht)

Wakko, St. Rochusstraat 3, 2000 Antwerpen.

Tel: 03/233.46.04.



Bang Bang LaDesh treedt elke donderdag, vrijdag en zaterdagavond aan in restaurant *Tops*, Namenstraat 17-19, 2000 Antwerpen.

Tel: 03/238.69.30.